

Wijkberichten 8 april 2019

Pasen

Het paasfeest is hét belangrijkste, grootste en meest grondleggende feest van de Christenheid; zou immers op de Goede Vrijdag met het sterven van Jezus alles ten einde zijn geweest, dan was de mooie droom geëindigd en ook niets meer dan een droom beheld hebben. Pinksteren zou niet bestaan hebben en ook de viering van de geboorte van onze Heer zou spoedig zinloos geworden zijn. Het is de opstanding van Jezus, waarin Hij door God de Vader gelegitimeerd wordt wat zijn leven en weg, zijn woorden en zijn daden als de aanwezigheid en de doorbraak van het Koninkrijk betreft, die het bepalende heilsfeit is. Zonder de verrijzenis en het volgehouden en voortdurende getuigenis daarvan zouden wij als gelovige mensen en als kerkgemeenschap geen zin van bestaan hebben. Daarom die uitvoerige viering van Pasen, stap voor stap en dienst voor dienst, om de bevrijding en het heil vanwege God uit te drukken en te beleven.

Aanstaande zondag, 14 april, is het de laatste zondag van de Veertigdagentijd, 'Palmarum', de intocht van Jezus in Jeruzalem om alles te volbrengen. Een koninklijke stoet en ontvangst én een ezel die deze koning berijdt: zijn koningsweg zal heel anders zijn dan wij zouden bedenken en willen. De triomf van zijn heerschappij zal eerst doorbreken ná zijn weg van dienen-tot-het-einde-toe-uit-zichzelf-prijsgevende-liefde. In de dienst op Palmzondag openen wij de Schrift bij Filippenzen 2 : 5 – 11 en Lucas 19 : 29 – 40. Zo beginnen wij aan de Stille of Goede Week.

Pasen-zelf vieren wij in de vier bekende diensten. Op Witte Donderdag komen wij samen rond Schrift en Tafel, zoals de Heer zelf aan de vooravond van zijn sterven het paasmaal van de bevrijding uit de doodsslavernij van Egypte met zijn leerlingen vierde.

Op Goede Vrijdag komen wij in de donkerte van de lijdensweg en het sterven van Jezus bijeen om te waken en te bidden, om Hem te volgen op zijn weg. Petra Nijboer zal voorgaan.

In de Paasnacht breekt het bevrijdingslicht van de opstanding door; wij horen van de schepping die hérschepping wordt; wij gedenken onze doop als onze weg ten leven door de doodszee heen onze Heer volgend voor wie de dood niet het laatste woord is; wij vieren de Maaltijd van de Heer want zijn gebroken- en vergoten- worden is het Koninkrijk, zijn heil en zijn gerechtigheid: het bevrijdingsfeestmaal van het Rijk, de Bruiloft van het Lam.

Op de Paasmorgen zetten wij onze jubel voort. Daarover meer in het volgende kerkblad.

Wij hopen op gezegende diensten!

Avondgebeden Grote Kerk

Samen met de wijkgemeente Grote Kerk zijn er in de Stille Week dagelijks avondgebeden in de Grote Kerk: op maandag 15 april, 19.30 uur; dinsdag 16 april, 19.30 uur en woensdag 17 april, 19.30 uur. Hartelijk welkom!

Ten slotte

Een hele waardevolle Stille Week en Paasviering gewenst en een hartelijke en warme groet!

ds. Nico Paap

Goede Vrijdag 19 april

Wij gaan verder waar Witte Donderdag eindigde. De dienst van Goede Vrijdag begint in stilte. Op deze avond volgen wij de weg van Jezus naar het kruis, zijn lijden en sterven. We lezen het lijdensevangelie in een sobere, maar intense liturgie. De lezingen zijn: Hosea 6: 1-6 en Johannes 18: 1 – 19: 42. Hans Treurniet is de organist. We beginnen om 19.30 uur. In de stilte zullen wij beginnen. In de stilte gaan we weer naar onze huizen.

Petra Nijboer

Paasontbijt

Zondag 14 april is het Palmzondag. We collecteren dan bij de uitgang voor de laatste keer voor de Vastenactie. Wellicht hebben de bespaartips een bijdrage kunnen leveren aan een wat soberder leven in de vastentijd. Hopelijk hebt u een goede balans kunnen vinden in het doneren bij de verschillende projecten, die we gehad hebben. Op 1^e Paasdag sluiten we een aantal activiteiten af met een paasontbijt, gevolgd door de Paasdienst. Het ontbijt begint om 08.30 uur en u kunt zich nog aanmelden op de intekenlijst, die ligt in de hal bij de keuken. Bent u zondag verhinderd en wilt toch graag meedoen, belt u dan 06-30740153.

De wijdiakenen.

Veertigdagen- of vastentijd

De laatste Vastensoep avond is de vrijdagavond voor dit weekend, op 12 april. Het zijn bijzondere avonden. Iedereen helpt mee en iedereen vindt het fijn om met elkaar te eten. De vorige keer waren weer heerlijke soepen van Alie en Fred: groentesoep met gehaktballetjes en groentesoep met kip. En dan was er ook nog van Ineke groentesoep zonder vlees, maar met heel veel verschillende groenten die heel lekker smaakten. Deze Vastensoep maaltijd van 5 april leverde een besparing op van € 172,45 op. Super goed hoor. Ook kregen we via het diaconale rekeningnummer een gift van € 20,00, speciaal voor de Vastenactie. Hartelijk bedankt daarvoor. Deze laatste vrijdag eten we weer 2 soepen. We besparen deze laatste keer voor het project 'Een Nieuw Begin' deze keer voor JOP, Jong Protestant. Jongeren kunnen mee doen met de PaasChallenge, een nieuw spel voor kerkelijke jongeren, u kunt het lezen in onze 40dagentijdkalender op 13 april. Zondag 14 april wordt ook dat laatste bespaarde geld voor dit doel gebruikt. U kunt de laatste bespaartip lezen in deze wijkberichten. We hebben dan nog een Goede Week voor de boeg, waar we mee mogen/kunnen leven met het lijden en sterven van onze Heer Jezus. In die week hebben we de Goede Vrijdag, we eten dan thuis. Natuurlijk bent u in de Goede Vrijdagdienst van harte welkom.

En na de Pasen gaan we met alle Vastensoepeters nog een keer eten en wel op vrijdag 26 april. Maar dan doen we het anders, we maken er een Vreugdemaaltijd van en we mogen allemaal wat eetbaars of te drinken meenemen. U krijgt een brief op 12 april, als u bij de laatste Vastensoep avond bent, en er zal een intekenlijst zijn. Als u er niet bent en u wilt meedoen met de Vreugdemaaltijd, kunt u mij bellen of een e-mailtje sturen. We kunnen natuurlijk ook nog met elkaar Paasontbijten in de Rehobothkerk op Paaszondag.

Een hele Goede Week gewenst.

Marian Verhagen (marian.verhagen@post.com of 0620379649)

Bespaartip van de week

Kies een eerdere tip, of meerdere daarvan, nogmaals, die goed te doen was of die veel geld bespaarde om in de Vastenactie te delen.

Wijkdiaconie

Vandaag schijnt in mijn administratie ook een lentezonnetje! U deed van harte mee met de paasgroeten voor (ex)gedetineerden met een bedrag van € 75,20. Daar staan dan uiteraard ook wat uitgaven tegenover, maar de giften waren zeer welkom. Een verrassende gift was er via Maaike Vis, zij ontving van meelevende gemeenteleden een mooi bedrag van € 72,00. Overige kontante giften waren voor de CD's via Ger van Embden € 5,00 en € 10,00 en via Nel Romers ook € 10,00. Voor de bloemengroeten ontvingen wij 2x € 10,00 van 2 Corrie's: Corrie vd Kooij en Corrie van Vliet. En de bloemengroetbussen van 7 april bevatten € 85,04. Leuk, die vier centen... Leuke tip: zoekt u allemaal vooral eens in oude portemonnees, spaarpotjes, broekzakken enz. naar nog meer kleingeld. U weet: wij nemen alles graag met een glimlach in ontvangst! Ook op de bankrekening ontvingen wij twee bedragen: een gift van € 50,00 en daarnaast ook nog een bedrag van € 20,00 bestemd voor de Vastenactie. Hartelijk dank, met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester.

IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Vergadering

Wijkwerkgroep Lage Weide, Hoogkamer; Résidence Wetering; Marnixflat vergadert op maandag 15 april om 14.00 in de Rehobothkerk.

Lenie de Boer-Keijzer

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.